

Habo e³ Gustav Adolf förr och nu

Läs här vad som kan hända när man ställer en släktforskarfråga på denna Facebook-sida.



Ingemar Svensson

4 januari 2018

Någon som känner till Gustaf Andersson Björk 1786-10-01 -- 1831-11-19? Han föddes i Ulvestorp Gustav Adolf, var soldat i Soldattorpet No 530 Stora Flittered, Gustav Adolf, i stort sett hela sitt liv tills han dog väldigt ung. Han var gift 2 gånger, bl a med Ulrika Svensdotter som föddes i Nykyrka.

Peter Berntsson

23 januari 2018

Ingemar! Här kommer en historia om soldaten Gustav Andersson Björks bror soldaten Johannes Andersson Bred. Båda bröderna var födda i Ulvestorp. Det är en ren avskrift från en geocaching-app som jag fått.

Helsikekärr (Stråken 7)

Ingen vet hur platsen fick sitt namn, men fantasin kan ju spela fritt. Var det ett helsike att hamna i kärret eller var det ett helsike att ta sig förbi? Ta en extra liten titt på ön utanför denna plats. Den heter Bockön och har en otrolig historia. Kommer du på vattnet kan du passa på att gå i land och se själv. Här får du läsa om Bred som bodde på ön i 49 år.

Soldaten Johannes Andersson Bred, född 1784 i Ulvestorp i Habo socken, var en man som fick pröva soldatlivet i inte mindre än tre fälttåg, men 1837 ansågs han oförmögen till krigstjänst och fick avsked och anmäldes till underhåll. I husförhören 1829-1838 är han boende i soldattorpet no 512, men med anteckningen om att han överförs till socknens slut. Han saknade fast bostad.

Hans hustru Catrina Abramsdotter född 1772 i Bankeryd betecknades som bräcklig och dödboken uppger att hon avled den 10 januari 1847 under

rubriken: Catrina Abramsdotter, 74 år, piga i Sörvik, fallandesot.

I husförhören 1850 – 1864 finner vi avskedade soldaten Johannes Bred under rubriken Inhyser i Bockö, med namnet Sörvik struket.

Breds stuga, Sörvik, som låg vid stranden av Stråken flyttades till Bockö och Bred fann att en övistelse på Bockö skulle vara behaglig. Från 1852 till 1856 arbetade Bred sporadiskt som kyrkovaktmästare.

Sedan Breds hustru avlidit skaffade Bred sig en piga, Anna Stina Gustafsdotter, född 1820 i Habo och utflyttad från Sågen. Hon betecknades som sjuklig och åtnjöt understöd från socknen av såväl säd som lintyg.

Johannes Bred som varit med i tre krig och sålunda dräpt många människor ansågs härigenom ha en förmåga att bota den s.k. engelska sjukan. Han besöktes därför av mödrar som ville ha några droppar blod från honom på en brödbit som gavs till barnen som hjälp mot sjukdomen.



Bred dog på Bockön den 11 november 1867 av bröstplågor, men pigan Anna Stina - som för övrigt var Breds brorsdotter - behövde inte sitta ensam ute på ön i det att en friare uppenbarade sig, nämligen Johannes Kjellberg, född 1818 i Liared. Tycke uppstod tydligen och giftermålet ägde rum 1868.

Att det inte var särskilt fett torpställe kan man förstå. De hade en ko som de ibland förde över till lilla Bockö för att beta och så hade de ett potatisland. Hur de kunde klara sig är en gåta. De hade ej reda på veckans dagar och levde som det föll sig.

En dag när Kjellberg varit och sett till kon, hade gumman Anna Stina fallit i den gammaldags öppna härden. Det sades att hon brunnit upp.

Johannes Kjellberg flyttade till sockenstugan 1899, året efter det hustrun avlidit, och torpet avhystes. Men till våra dagar har ön hetat "Kjellbergs ö" och lilla Bockön kallas än idag för "Breds öja". Några få rester av bebyggelsen återstår.

Ingemar Svensson **23 januari 2018**

Oj, vilken fin historia, tack för den Peter.

Jag har faktiskt inte forskat bakåt på min soldat Gustav Andersson Björk, så jag hade ingen aning om att han hade en bror. Enligt mina noteringar skall deras föräldrar möjligen vara Anders Andersson född ca 1751 och Catrina Eriksdotter (1746-1786).

Om någon har info om dessa eller möjligen källhänvisningar till födelse-, död- eller husförhörsböcker, tar jag tacksamt emot detta.

Gustav Andersson Björk var min morfars morfars morfars.

Peter Berntsson **23 januari 2018**

Gustav hade tre bröder och en syster.

Ingemar Svensson **23 januari 2018**

Många tack Peter, jag stoppar in dem i släktrådet för framtida forskning.

Peter Berntsson **23 januari 2018**

Hej igen Ingemar!
Här kommer de uppgifter jag har om Gustav Andersson Björks familj...

Fadern **Anders Andersson**, Bonde

Född omkring 1746
(Habo EI:1 sid 29)

Vigdes 1772-10-28
(Habo EI:1 sid 29)

Bosatt 1772-10-28 i Kvill, Habo
(Habo EI:1 sid 29)

Bosatt före 1777-02-12 i Ulvestorp, Habo. (Habo C:9 sid 165)

Bosatt 1786-10-01 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 229)

Modern **Katarina Eriksdotter**

Född omkring 1745
(Habo EI:1 sid 29)

Vigdes 1772-10-28
(Habo EI:1 sid 29)

Bosatt 1772-10-28 i Kvill, Habo
(Habo EI:1 sid 29)

Bosatt före 1777-02-12 i Ulvestorp, Habo (Habo C:9 sid 165)

Bosatt 1786-10-01 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 229)

De verkar ha flyttat före 1800, eftersom det inte finns några spår av Anders familj i husförhörslängden Habo AI:1

d. **Karin Andersdotter**

Född 1773-12-10 i Kvill, Habo
(Habo C:9 sid 141)

Död 1775-08-23 i Ulvestorp, Habo
Dödsorsak: Koppor
(Habo F:1 sid 101)

s. **Anders Andersson**, Torpare

Född 1772-02-12 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 165)

Vigdes 1805-09-01 med Maja Olofsdotter Runbäck i Habo
(Habo EI:1 sid 85)

Bosatt 1805-09-01 i Flittered Torp, Habo. Står även en notering om att han var Torpare under Långhult.
(Habo EI:1 sid 85)

Död 1810-08-03 i Långhult, Habo
Dödsorsak: Lungsot
(Habo F:2 Bild 69)

Bouppteckning 1810-08-13
(Slättängs häradsrätt FII:19 sid 271)

s. **Jöns Andersson**

Född 1779-03-20 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 181)

s. **Johannes Andersson Bred**, Soldat
Född 1784-08-12 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 215)

Bosatt från 1807 till 1837 i Breared Soldattorp no 512, Nykyrka
(Nykyrka AI:5 sid 78)

Bosatt från 1837 på socknens slut, Nykyrka
(Nykyrka AI:3 sid 45)

Död 1867-11-11 i Bockö, Nykyrka
Bouppteckning 1867-12-14
(Slättängs häradsrätt FII:37 Bild 8)

s. **Gustav Andersson Björk**, Soldat
Född 1786-10-01 i Ulvestorp, Habo
(Habo C:9 sid 229)

Bosatt från 1805 till 1831-11-19 i Flittered Stora Soldattorp no 530, Habo (Habo AI:1 sid 103)

Död 1831-11-19 i Flittered Stora, Soldattorp no 530, Habo
(Habo C:13, sid 147)

Bouppteckning 1831-11-28
(Slättängs häradsrätt FII:25 sid 841)

s. **Erik Andersson** enligt
Bouppteckning 1867-12-14
(Slättängs häradsrätt FII:37 Bild 8)

Ingemar Svensson **23 januari 2018**

Oj, tusen tack Peter, detta skall jag absolut gå igenom den kommande tiden.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Fortsättning om soldaten Björk



Efter att ha läst den här skriftväxlingen på FB, tyckte jag att det skulle vara intressant om det gick att hitta ytterligare spår efter den här personen och hans anor. Under det senaste halvåret har jag sökt i ett stort antal kyrkböcker, olika släktregister och Caj-Gunnar Nilssons efterlämnade anteckningar, och jag kan nu redovisa flera generationer bakåt i tiden för soldaten Björk.

Lars Lundberg

Det jag funnit är ganska intressant. Gustav Andersson Björk gifte sig första gången med Sara Maja Jonasdotter. Hon kom från Flargärde soldattorp i Bottnaryds socken. Sju barn föddes på Flittereds soldattorp, varav fyra nådde vuxen ålder.

Saras Majas far, Jonas Persson Pihl, var soldat, men han avled på ett sjukhus i Finland när Sara Maja var endast tre och ett halvt år gammal. Saras Majas mor gifte om sig först 1779 med soldaten Peter Andersson Hofman på soldattorpet Kjerret och sedan 1806 med soldaten no 512, Anders Larsson Breman på Breareds soldattorp. Båda soldattorpen låg i Nykyrka socken.

Efter hustrun Sara Majas död 1826, gifte sig Gustav Andersson Björk en andra gång med Ulrika Svensdotter, född 1783 i Stora Gälleryd i Nykyrka socken. De fick en dotter, Stina Charlotta, född 22 augusti 1828.

Vid bouppteckningen efter Gustaf Björk 1831, (*Slättängs häradsrätt FII:25, sid 841*), kan man läsa ingressen:

”År 1831 den 28 November Instälde sig undertecknade på vederbörandes anmodan att Bouppteckning förrätta efter afledne Soldaten vid Kongl Skaraborgs Regemente och Wartofia Compagnie, No 530 Gustaf Björk uti Stora Flyttereds Soldate-Torp, som med döden afled den 19:de i denna månaden, och lämnade efter sig Enkan Ulrika Svensdotter, med hänne sammanafat ett

Barn, dotter Stina Lotta Björk på 4:de året gamal; - till des förmyndare föreslogs Arändatorn Magnus Engman i Lilla Flytterys torp, hvilket förmyndarskapet sig godvilligt åtog,

- samt uti förra Giftet med afledna hustrun Sara Marja Jönsdotter samman aflade 4 Barn; Son Carl på 19:de året; Dotter Marja Chathrina 24:de år och dotter Anna Stina på 13:de året; samt dotter Märta Lena på 10:de året gammal, dess Rätt bevakades af dess Lagligen till förordnande förmyndare Johannes Larsson i Drottningstorp, - som nu alla var närbvarande uppgafs Egendommen af Enckan då hon först på minter om Egendommens Räcktiga uppafvanda företogs denna förrättning som följer Nemligen: --- ”

Gustafs far, Anders Andersson, tog över gården Kvill och var bonde där mellan åren 1772-75. Sedan flyttade familjen till Ulvestorp, som brukades fram till hustruns död 1786. Anders lämnade då gården i Ulvestorp och drog vidare tillsammans med de yngsta barnen till torpstället Risadråg i Härja socken. Senare träffade han änkan efter smeden Christopher Rukman, Kierstin Nilsdotter, från Svedjefall och de gifte sig 1793. När sedan hustru Kierstin dör den 5 maj 1800 i Risadråg, 57 år gammal, försvinner alla tecken över Anders fortsatta liv.

Några ytterligare generationer utöver antavlan på föregående sida kan jag också redovisa:

Bonden **Anders Johansson** i Kvill var son till bonden i Långhult, Johan Persson (1669-1737) och hans hustru Anna Persdotter (1666-1740).

Anders gifte sig till svärföräldrarnas gård Kvill i Habo socken.

Hustrun **Elsa Andersdotter** hade föräldrarna Anders Olofsson (1668-1749), bonde i Kvill, och Ingegerd Larsdotter (1666-1752).

Elsas farfar var bonden i Kvill, Olof Andersson (1616-1709) och farmor hette Ingeborg Svensdotter.

Bonden **Erich Larsson** i Härhult var son till Lars Månsson i Domnaryd, Bankeryds socken (F) (1674-1762) och hans hustru Ingrid Månsdotter (1677-1759).

Hustrun **Carin Nilsdotter** hade föräldrarna Nils Knutsson (1685-1734) och Carin Jonsdotter (1681-1731), bondefolk i Härhult, Habo socken. Nils Knutsson var född i Tranemaden och hade föräldrarna Knut Mattesson (1635-1713) och Karin Andersdotter (1648-1708). Carin Jonsdotter kom från Hästhagen i Habo socken och hennes far, Jon, avled där år 1694.

Torparen **Peter Jonasson Ölberg** var son till Corporalen Jonas Persson Ölberg i Karshult (1682-1767) och hans hustru Katrina Giermundsdotter (1684-1769). Pers morfar var Germund Svensson (1639-1709) i Stigamo, Byarums socken (F) och Pers morfars far hette Sven Persson.

Hustrun **Maria Andersdotter Blekberg** var dotter till Pistol-smedsmästaren i Jönköping Anders Svensson Blekberg (f. 1682) och Walborg Jonasdotter.

Marias farfar var smeden Sven Blekberg.

Bonden **Nils Nilsson** var son till Nils Carlsson (1678-1750) och hans hustru Elsa Larsdotter (död 1760). Nils Nilssons farfar hette Carl Nilsson och farmor var Ingrid Olofsdotter.

Hustrun **Sara Jonsdotter** var också hon dotter till ovan nämnda Katrina Giermundsdotter (1684-1769). Sara var född utom äktenskapet, men i födelseboken får vi veta att fadern var Inqvarteringsryttaren Mathes Ekbon i Mo, Åsenhöga socken (F).

